



Dankbare herinnering aan het leven  
in ons midden van

## Wiske VAN HOOFF

*Lid van "De Jonge Takkeling"  
Borsbeek*

Echtgenote van Louis VERBOVEN

Zij werd geboren te Boechout op  
20 januari 1913 en overleed te Lier  
in het St.-Elisabethziekenhuis op  
20 mei 1993, begeleid en gesterkt  
door de gebeden van de H. Kerk.

---

Louis Verboven,  
Robert Druyts,

danken U voor uw troostende blijken van  
medeleven.

Zij danken eveneens het personeel van het  
Wit-Gele Kruis voor de goede zorgen.

Onze moeder is naar de hemel gegaan  
eenvoudig en stil  
zoals ze altijd is geweest.  
Minzaam en vriendelijk voor  
allen die haar kenden.  
Heel lang heeft zij bij ons  
mogen blijven.  
Haar gedachtenis zullen wij met  
achtung bewaren.  
Het leven is haar niet ontnomen  
maar in een beter veranderd.

Lieve moeder, wij vergeten u nooit.