

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd heeft.  
H. Augustinus.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

**Isabella Maria Sophia VAN HOVE**

weduwe van

**Josephus Eduardus LEMBRECHTS**

*geboren te Berlaar, de 27 December 1883 en aldaar  
godvruchtig overleden, de 30 December 1953  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.*

Welke zoete vrede smaakt de mens, die lijdt en sterft  
met een volkomen onderwerping aan de H. Wil van  
God. H. Alphonsus.

Een vreedzaam karakter maakte haar bij iedereen  
beminnelijk en deed haar overal vrienden ontmoeten.  
H. Bonaventura.

Haar leven was een leven van gedurige arbeid en  
zorg, van onvermoeibare dienstvaardigheid en opoffe-  
ring voor haar huisgezin. Zij was altijd rechtschapen en  
vriendelijk in haar omgang, vandaar dat zij niets  
anders dan vrienden telde.

Uw zegepraal, teergeliefde moeder, is een zoete  
troost in onze droefheid. Uw aandenken zal ons immer  
blijven.

*Duurbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,*  
zo zeer beproefd in korte tijd, weent vrij als iemand  
wien een zware slag getroffen heeft, doch geeft uw hart  
niet over aan droefheid, maar stelt uw betrouwen op  
God. Hebt dank voor uw innige liefde en tedere zorgen,  
ge waart mij een zoete troost in de dagen van lijden.

*Beste broeder, zusters, familieleden en vrienden,*  
vergeet mij niet in uw gebeden.

*H. Hart van Jezus ontferm U onzer!* (300 d. all.)

**R. I. P.**