



Dankbare herinnering aan

Martha VAN HOVEN

Weduwe van
Jean VERHULSEL

Zij werd geboren te Lier
op 7 november 1905 en
overleed te Boechout in
het rusthuis Avondvrede op
2 januari 1996, begeleid door
de gebeden van de H. Kerk.

Haar kinderen en kleinkinderen,
danken U voor uw gebed en uw
medeleven.

Onze speciale dank aan de directie
en al het personeel van het rusthuis
Avondvrede voor de vriendschap en
hun liefdevolle zorgen.

't Is goed in 't eigen hert te kijken
Nog even voor het slapen gaan
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan.

Of ik geen ogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een wezen lei,
Of ik aan liefdeloze mensen
Een wordeke van liefde zei.

En vind ik in het huis mijns herten,
Dat ik één droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd, dat eenzaam was...

Dan voel ik, op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avond-zoen...
't Is goed in 't eigen hert te kijken
en zo z'n ogen toe te doen.

Alice Nahon.