



*Stil en eenvoudig ben je weggegaan,
Stil en eenvoudig zal je in onze harten
blijven voortbestaan.*

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor zijn leven
onder ons, hebben wij afscheid genomen van

Jan Van Hoydonck

weduwnaar van Wies Jochems

Hij werd geboren te Wuustwezel op 28 december 1933
en is rustig ingeslapen te Boechout in het
WZC Huize Stracke op 30 april 2014.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne waarop
u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op
zaterdag 10 mei 2014 om 10.00 uur,
in de parochiekerk van St.-Bavo te Boechout,
St.-Bavoplein.

Samenkomst in de kerk.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het urnenveld
op de begraafplaats van Boechout, Hovesesteeweg.

Er is gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum
van Begr. Goossens & Celis te Boechout, Heuvelstraat 59
na telefonische afspraak t.e.m. woensdag 7 mei 2014,
03/449.68.61.

Rouwadres :

Familie Jan Van Hoydonck,
p/a Begr. Goossens & Celis,
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.

Dit melden u met droefheid :

Eddy en Hedwig Michiels - Van Hoydonck,

zijn kinderen,

Glenn Michiels en Bo Van Der Schraelen,
Kevin Michiels en Lize Dietvorst,

zijn kleinkinderen,

Zijn broer, zus, schoonbroers en schoonzussen,
Zijn neven en nichten,

De families Van Hoydonck, Jochems, Wouters en De Bakker.

*Met dank aan de huisarts en al het verzorgend personeel van
het WZC Huize Stracke te Boechout voor
de goede en toegewijde zorgen.*