



1998  
7

Dankbare herinnering aan

**Jos VAN IMMERSEEL**

*Lid van Ziekte-zorg Vremde*

Weduwnaar van  
**MIE MOONS**

Hij werd geboren te Lier op  
26 augustus 1915 en overleed  
te Boechout in het R.V.T.  
St. Mathildis op 6 januari 1998.

Vake, Bompa,  
Je was een eenvoudig man en je kon bui-  
ten op je bank genieten van het zonnetje.  
Toen ging het niet meer thuis en ben je  
verhuist naar een andere omgeving.  
Daar zat je van 's morgens tot 's avonds  
buiten. Je zat altijd bij andere bewoners te  
praten of ging wandelen met je kameraad.  
Je bent bij ons in ons hart met al die mooie  
momenten.

Zijn kinderen en kleinkinderen danken U voor  
uw gebed en uw bliken van medeleven.  
Tevens een speciale dank aan de directie en al  
het personeel van het R.V.T. St. Mathildis  
voor hun liefdevolle zorgen.