

Wij danken U Heer, omdat ons moederke zo goed en schoon was, en wij bidden U dat Gij haar kroon rijk en schoon zoudt maken.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MEVROUW

**Maria, Philippina, Joanna
VAN IMMERSEEL**

Lid van de Bond van het H. Hart en van verschillende Broederschappen. Biddend lid van het Marialegioen

echtgenote van

Mijnheer Martinus BELLENS

geboren te Boechout, de 25 februari 1912, en godvruchtig overleden te Antwerpen (Kliniek A. Joostens) op 16 augustus 1958. Getroost en gesterkt door de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk, en de Pauselijke Zegen " In Articulo Mortis ".

Als een rijpe korenaar midden 't korenveld kwam de Heer haar plukken en haar reine moederziel, schoon genoeg bevonden voor Zijn hemelwoning, te schoon misschien voor een aardse woning : eenvoudig en vroom als zij was : vol toewijding en zorg voor haar echtgenoot en kinderen.

Vroegtijdig werden lichaamsbanden gebroken, maar zielebanden blijven gaaf. Ze is nu thuis en zal met de fijngevoeligheid van haar moederhart blijven zorgen voor haren thuis.

Haar vroegtijdig heengaan was zo troostend en onvergetelijk schoon. Op haar lijdensbed was zij zo liefталig en dankbaar jegens allen die haar goed deden. Hemelzoete woorden van opbeuring, moed en troost, had zij tot de laatste stonde, voor haar teergeliefde echtgenoot haar talrijke kinderen en haar goede oude moeder.

Ze ging heen van deze wereld met een overgave aan Gods Wil en met een zielegerustheid zonder weerga.

Dierbare echtgenoot, samen hebben wij in liefde gebouwd aan onze schone thuis. Laten wij God danken voor die jaren van ons gelukkig samenzijn, samen werken en samen zorgen voor ons duurbaarste en rijkste bezit. Mijn taak is nog niet volbracht... "nu kan ik nog beter voor u allen zorgen".

Liefste kinderen, leeft zo, dat ge eenmaal zoals ik rustig deze wereld moogt verlaten. Eert vader, al de dagen van uw leven, en bidt voor mij. Eens komt de dag dat we weer samen allen bij mekaar zullen zijn, voor etouwig Lieve moeder, heb dank voor uw goede zorgen voor mij en voor mijn gezin. Wees moedig. We zien elkaar weer.

Eerwaarde broeder, gij die dagelijks staat aan Gods altaar in het verre missieland, bid God om zalving voor de diepe wonde die mijn afsterven geslagen heeft in het hart van mijn dierbaren en bid ook voor mij.

Maria, moeder der moeders spreek voor haar ten beste

DE FAMILIE DANKT HARTELIJK.