



Gedenk in H. Misoffer en gebeden de ziel van zaliger

MEVROUW

Joanna Virginia Van Immerseels

Lid van de Bond van het H. Hart

Lid van de Derde Orde en het Biddend Marialegioen

weduwe van

Pascasius Franciscus AERTS

en van Emilius Josephus DIRVEN

geboren te Vremde, de 25 aug. 1877, godvruchtig
overleden te Boechout, de 18 mei. 1961, gesterkt
door de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Heel haar leven, en tegenover iedereen, heeft de
dierbare overledene het grote gebod van de naast-
liefde beoefend, zoals weinigen het haar zullen na-

«De liefde is lankmoedig en goedertieren; de
liefde is niet afgunstig, zij praat niet, zij beeldt zich
niets in, zij geeft niets om de schone schijn, zij zoekt

niet wat haar niet aangaat, zij laat zich niet kwaad
maken en rekent het kwaad niet aan. Zij verheugt
zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de
waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles
hoopt zij, alles duldt zij». (1 Cor. 13, 4-7).

Misschien kende zij dat loflied van St Paulus op de
liefde niet woordelijk, maar haar leven staat in deze
woorden tenvolle uitgetekend. Daardr verdiende zij
met het volste recht de naam van kristen; want Kristus
had toch gezegd: «Hieraan zullen allen erkennen
dat gij liefde hebt voor elkander». (Jo. 13-35)

Tot haar familieleden en bekenden kan zij zeggen:
«Volgt mij na, en leidt een leven van liefde, naar het
voorbeeld van Kristus, die ons heeft liefgehad en zich
voor ons heeft overgeleverd als offergave en slacht-
offer». (Eph. 5-2).

Mijn dierbaren, en vooral gij onder mijn kinderen
en nakomelingen die u de Heer hebt toegewijd: blijft
mij indachtig in uw gebeden en offer aan het altaar.
Ik heb de Heer gevraagd u nooit tot last te moeten
worden. De Heer heeft mij verhoord. Eén dienst vraag
ik u toch: uw gebed. En eenmaal bij Kristus en de
Vader, zal ook ik u niet vergeten.

De Kinderen, Schoon- en Kleinkinderen,

De families VAN IMMERSEELS, AERTS en DIRVEN,

danken U voor de blijken van deelneming.