



Dierbaar aandenken aan

Frans Van Kiel

Lid van de vrienden van de Chiro

Gewezen Bestuurslid van de

Koninklijke Fotoclub Focus - Boechout

Lid KBC Gepensioneerden Kring - Antwerpen

echtgenoot van Jo Schoors

Hij werd geboren te Boechout op
5 januari 1932 en overleed aldaar in het
WZC Sint-Mathildis op 7 januari 2017,
gesterkt door de Ziekenzalving.

De familie dankt u voor uw
troostende blijken van medeleven.

Ode aan Opa

Geen molen ging voorbij zonder klink

De kunst zat in zijn vel

Door de jaren heen werd zijn blik

de lens van het fototoestel

Langzaam uitgeput door het leven

enkel kussen wou hij nog geven

aan de lippen van m'n Oma

Een laatste diepe zucht, daag

Niklas, Charlotte, Margot, Linus, Rembert.

Rust zacht, lieve papa.

Hilde en Dirk, An en Daan.