



Dankbare herinnering aan het leven  
in ons midden van

Mevrouw

## Aline VAN LAENEN

*Lid van de Bond van Gehandicapten  
afd. Boechout.*

Echtgenote van de Heer Jozef Liekens

Zij werd geboren te Boom op  
10 februari 1915 en overleed aldaar  
in het ziekenhuis "Den Brandt"  
op 5 januari 1992, begeleid door  
de gebeden van de H. Kerk.

---

Lieve Moeder,  
Bedankt voor uw levenswerk voor onze  
dochter Monique.

Van uw echtgenoot Jozef.

Monique,  
Wanneer ik morgen dood-ga,  
vertel dan aan de bomen  
hoeveel ik van je hield.  
Vertel het aan de wind  
die in de bomen klimt  
of uit de takken valt,  
hoeveel ik van je hield.  
Vertel het aan een kind  
dat jong genoeg is om het te begrijpen.  
Vertel het aan een dier,  
misschien alleen maar door het aan te  
kijken.  
Vertel het aan de huizen van steen  
vertel het aan de stad  
hoe lief ik je had.  
Maar zeg het aan geen mens :  
ze zouden je niet geloven  
dat een mens, een mens zo lief had  
als ik jou.

Hans Andreus.

De familie dankt voor uw troostende blij-  
ken van deelneming.