



Dankbare herinnering aan

Julia Van Laer

Weduwe van
Aloïs Geens

Zij werd geboren te Beerse op 4 juli 1919
en overleed thuis te Boechout omringd
door haar kinderen en kleinkinderen
op 26 maart 2005.

Moeke,
als tranen een trap konden bouwen
En herinneringen een brug
Dan klommen we hoog de hemel in
en brachten je terug.



De familie dankt U voor uw gebed
en uw blijken van medeleven.