



Dankbaar aandenken aan

Raymond Van Laer

Echtgenoot van Juliette Celis

Hij werd geboren te Boechout op
12 september 1936 en overleed
onverwacht te Lier in het
H. Hartziekenhuis op 21 juli 2006.

De familie dankt u voor uw gebed
en blijken van deelneming.

Vader, Vake,

Waarom moest jij ons nu verlaten,
en ons hier laten staan,
Je weet dat wij u missen
en hier met tranen staan.

Ons verdriet is echt enorm,
en onze harten doen zo'n zeer
maar wat jij ooit
voor ons gedaan hebt,
vergeten wij nooit meer.

*Juliette, Christine, Annick, Karl, Geert
en je kleinkinderen.*