

Bedroefd om zijn heengaan,  
maar dankbaar voor zijn leven onder ons,  
hebben wij afscheid genomen van

## Gust Van Leekwyck

*Oud-strijder 1940 - 1945*  
*Lid van K.N.S.B. Afdeling Boechout*  
*Lid van Verbroedering Royal British Legion Antwerpen*

### Echtgenoot van Paula de Munter

Hij werd geboren te Boechout op 15 november 1927  
en is zacht van ons heengegaan te Lier in het  
Heilig-Hartziekenhuis op 17 november 2007,  
gesterkt door de Ziekenzalving.

De uitvaartliturgie rond de asurne, waarop u vriendelijk  
wordt uitgenodigd, heeft plaats in de parochiekerk  
van Sint-Bavo, Sint-Bavoplein te Boechout,  
op **vrijdag 23 november 2007 om 10 uur**.

Samenkomst en gelegenheid tot  
groeten vanaf 9.40 uur in de kerk.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in  
het urnenveld op de begraafplaats van Boechout.

*Er is gelegenheid tot het brengen van een laatste groet  
in het mortuarium van het Heilig-Hartziekenhuis  
(ingang via Spoedgevallen), Mechelsestraat te Lier, telkens  
tussen 18 en 20 uur, t.e.m. woensdag 21 november 2007.*

Rouwadressen :  
2530 Boechout, Vremdesesteeweg 52.  
2500 Lier, Karthuizersvest 19.  
2200 Herentals, Lichtaartseweg 103.  
2500 Lier, Antoon Van Dycklaan 24.

Dit melden u :

Paula de Munter,

*zijn echtgenote,*

Raoul en Jacqueline Geysen - Van Leekwyck,  
Staf en Simonne Van Den Eynde - Van Leekwyck,  
Robert en Linda Van Leekwyck - Notelé,  
Rita Van Leekwyck,

*zijn kinderen,*

Patrick en Eva Geysen - Pardon,  
Alexander,

Caroline Geysen,  
Bart en Sandy Van Den Eynde - De Sutter,  
Tom en Tine Van Leekwyck - Van Springel,  
Kylan,

Steve Verret,  
Tim Verret,  
Kevin Robyn,

Mike, Ian, Katia,  
Vincent en Nathalie Robyn - De Nijs,  
*zijn klein- en achterkleinkinderen,*

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

De families Van Leekwyck, de Munter, Van Mechelen  
en De Keulenaer.

*Onze bijzondere dank gaat uit naar de huisarts,  
de oncoloog en de thuisverpleging Inge en Kathy  
voor de toegewijde zorgen.*