



Dit weze een vroom aandenken aan

MEVROUW

Constantia Van Loock

weduwe van Maurice VAN RENTERGEM

echtgenote van

Jozef Frans VAN DEN BROECK

geboren te Boechout, op 6 mei 1890
en godvruchtig overleden te Boechout op
7 januari 1964 voorzien van de laatste
HH. Sacramenten.

De waarde van ons leven ligt niet in de lengte van dagen die God ons gunt, maar in de getrouwheid aan zijn geboden. «Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door Mijn Vader bemind worden : ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren».

Niet alleen stichtte zij iedereen door haar kristelijk leven, zij was ook een voorbeeld in het dragen van haar kruis. En wie zal beseffen hoe zwaar dit kruis geweest is; want meer dan onder lichamelijk lijden, ging zij gebukt onder verborgen zielelijden. Maar zonder wrok, tot het uiterste bekommerd om 't welzijn van iedereen, is zij blijven bidden en hopen. Die taak zal ze nu verder zetten : bidden voor die haar dierbaar zijn, opdat ze de weg des Heren zouden blijven bewandelen of terugkeren op die weg.

M'n dierbare zoon, schoondochter, kleinkinderen en familieleden, blijft mij indachtig in uw gebeden ; dat is de enige dank die ik van u verwacht, indien ik u enig goed mag gedaan hebben.

De families Van Loock, Van Rentergem en
Van den Broeck,
danken U voor de blijken van deelneming.

Druk. «De Molen»

Begraaf. F. Celis