



Dankbare herinnering aan

Mevrouw

**Lucia Angelina
VAN LUYCK**

Weduwe van de Heer
Frans Aerts

Zij werd geboren te Koningshooikt
op 4 maart 1901 en Godvruchtig
overleden te Boechout op
22 augustus 1992, begeleid door
de H. Sacramenten der Zieken.

De familie dankt U voor uw
troostende bliken van medevoelen
en uw gebed.

Op hoge ouderdom, ging jij van ons heen,
na'n kort doch hevig lijden.
Wij danken God voor dit eenvoudige leven.
Hij kijkt niet naar titels, naam, relaties
noch succes, maar naar jouw eenvoud en
oprechtheid.

Je verlangen naar kinderen werd niet
bevredegd, doch met welke vreugde ontving
je die van anderen. Wij zijn U hiervoor
dankbaar.

In het zangkoor was je 'n geliefde kracht.
Ook in andere hobby's ging je helemaal
op. Je was een trouwe en oppassende
echtgenote en nu was je 'n zonnetje in het
rusthuis waar je zo gaarne verbleef.

We zullen ons de vreugde blijven herinneren
als we u kwamen bezoeken of halen.

Nu beleef je bij je Heer de vreugde van
het weerzien met allen die je zo lief en
dierbaar waren.