

Wij gedenken

Mit VAN MOL

Weduwe van
John SCHATS

Zij werd geboren te Boechout op
31 augustus 1908 en overleed
te Mortsels in het R.V.T.
Meerminne op 14 februari 2001,
begeleid en gesterkt door het
H. Sacrament van de Zieken.

De familie dankt u voor uw gebed
en uw medevoelen. Speciale dank
aan al diegenen die haar tot op het
laatst goed verzorgd hebben.

Rust nu maar uit.
Je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het meer dan
moedig gedaan
wie kan begrijpen
wat je hebt geleden
wie kan voelen wat
je hebt doorstaan.

Je leed in stilte,
wij begrepen het niet steeds.
Je glimlach en je handdruk
vertelden ons van je liefde,
je goedheid en je tederheid.
Wij hielden van je,
zo deelden we je leed.
Nu ben je thuis, thuis bij de Heer.