



Dankbaar aandenken aan

Jos Van Orshaegen

*Gewezen Zaakvoerder "Wasserij St.-Bavo Boechout"
Ex-Voetballer Boechout, Ramsel en Zemst.*

Echtgenoot van Jeanne Van Hoof

Hij werd geboren te Boechout op 27 juni 1935
en overleed na een moedig gedragen ziekte
te Lier op de Palliatieve Eenheid van het
H. Hartziekenhuis op 26 juli 2006.

De familie dankt u voor uw gebed
en troostende blijken van medeleven.

Papa,

Toen we aan je bed stonden, dachten we aan alles
wat je ons hebt meegegeven. Je hebt ons geleerd
nooit het hoofd te laten hangen, nooit op te geven.
Het deed ons pijn je niet te kunnen helpen. We
zijn allemaal dicht bij je in gedachten. Daarom
voelen we dat je ons niet zal verlaten.

Je speelde met de kinderen, leerde hen lopen,
verdedigde ons.

Vandaag hebben we verdriet om jou.

Papa, geef ons a.u.b. elk de kracht van jou.

: Dan kunnen we ook morgen verder.