

Er is één leven, glanzend als de zon,  
waarin ge ieven kant, verlost en blij.  
Ik ben het Leven, dat de dood verwon;  
en wie in Mij gelooft,  
- hij leeft met Mij!

Nel Benschop

71  
1997

Omgeven door de liefde van ons allen hebben wij afscheid genomen van

## Emiel VAN OSTAEYEN

*Oud-Voorzitter van de bedrijfs-gilde voor Glastuinbouw-Ranst  
Oud-Ondervoorzitter van Cera en de Landelijke Gilde  
Lid van diverse verenigingen*

## Echtgenoot van Maria NUYTS

Hij werd geboren te Vremde op 30 mei 1921 en overleed te Lier in het St.-Elisabethziekenhuis op 29 september 1997, begeleid en gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

De plechtige uitvaartliturgie waarop U vriendelijk wordt uitgenodigd heeft plaats op **ZATERDAG 4 OKTOBER 1997, om 11 uur**, in de parochiekerk van St.-Jan te Vremde.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.40 uur.

Er wordt een gebedswake gehouden op vrijdag 3 oktober 1997, om 19.00 uur in voornoemde kerk.

Er is gelegenheid tot het brengen van een laatste groet in het mortuarium van het St.-Elisabethziekenhuis te Lier, Kolveniersvest 20, tot en met vrijdag 3 oktober 1997 van 18.00 uur tot 20.00 uur.

De teraardebestelling geschiedt op het kerkhof van Vremde.

Rouwadressen :

2531 Vremde, Pietingbaan 27.

2860 St.-Katelijne-Waver, Krekelenbergweg 22.

9150 Rupelmonde, Mercatorplein 11.

2531 Vremde, Pietingbaan 29.