



Dankbare herinnering aan

## **Emiel VAN OSTAEYEN**

*Oud-Voorzitter van de bedrijfsgilde  
voor Glastuinbouw-Ranst  
Oud-Ondervoorzitter van Cera  
en de Landelijke Gilde  
Lid van diverse verenigingen*

Echtgenoot van Maria NUYTS

Hij werd geboren te Vremde op  
30 mei 1921 en overleed te Lier  
in het St.-Elisabethziekenhuis  
op 29 september 1997, begeleid  
en gesterkt door het Heilig  
Sacrament der Zieken.

Er zit heimwee in ons hart.  
Een diep verlangen om mekaar te ver-  
tellen wat zo goed en schoon was, wat  
vader voor ons betekende.  
Een lieve vader! nooit grote woorden,  
maar altijd op zoek naar geluk, naar  
gezelligheid in onze warme thuis.  
Altijd klaar voor een scherts en een  
plagend woord, maar nooit zonder  
grondtoon van de liefde. Ja het was  
echt goed dicht bij hem te zijn.  
Juist daarom doet het zo'n pijn af-  
scheid te nemen, heel stil los te laten,  
alles waarvan wij leefden.  
Lieve vader, wij vergeten U nooit.

---

Zijn echtgenote en kinderen,  
zijn klein- en achterkleinkinderen,  
danken U oprecht voor uw gebed  
en uw medeleven.