

A  
VVK  
V

*"Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief"*

Aandenken  
aan een lieve man, vader,  
grootvader, broer en vriend

**Marcel VAN OUYTSEL**

Echtgenoot van  
**Maria Keustermans**

geboren te Lier op 30 januari 1923,  
ondanks zijn ziekte toch nog  
tamelijk plotseling overleden  
op zaterdag 20 januari 2001,  
bijna 78 jaar oud.

---

De families Van Ouytsel en Keustermans  
danken u voor uw meelevens en gebed.

Hij was geen held. Eerder een gewoon goed mens die veel beminde. Als ons Heer vanuit die deugd zijn punten deelt, krijgt hij zeker een onderscheiding, om niet meer te zeggen. Hij hield van zijn vrouw, zijn kinderen; hij was gek op zijn kleinkinderen. En hij was er fier op. Hij is ook mens geworden door de slagen die hij kreeg. Heeft hij geleden voor zijn Vlaamse volk, ook in het burgerleven werden hem geen kruisen bespaard. Maar ze maakten hem niet bitter, hij had leren dragen, verdragen en verder dragen en samen met zijn dappere vrouw er het beste van gemaakt. Moge de Heer het hem niet kwalijk nemen dat hij de drempel van de kerk niet platliep (hij bad op zijn manier) maar dat hij in zijn eigen stijl een steentje heeft bijgebracht tot een betere samenleving met veel begrip voor mensen die anders dachten dan hij. We houden zijn gedachtenis in ere en maken er een dankgebed van: omdat hij ons gegeven werd en ons zoveel jaren van zijn leven heeft rijk gemaakt

**Hij ruste in vrede**