



Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen Zijn trouwe dienaar
DE HEER

August VAN OYSTAEYEN

geboren te Boechout, op 1 december 1927 en godvruchtig overleden te
Mortsel, in de Sint-Jozefkliniek, op 12 februari 1973

VOORZIEN VAN DE TROOSTMIDDELEN VAN ONZE MOEDER DE H. KERK.

Dit melden U met innige droefheid :

De Heer Weduwnaar VAN OYSTAEYEN-NEYENS, zijn vader,
De Heer en Mevrouw Victor VAN OYSTAEYEN-VAN DEN BERGH, kinderen en klein-
kinderen,

De Heer en Mevrouw Gommaar VAN DEN BERGH-VAN OYSTAEYEN en kinderen,

De Heer en Mevrouw Jozef VAN OYSTAEYEN-VERHEGGEN, kinderen en kleinkind,

De Heer en Mevrouw Frans VAN OYSTAEYEN-ANDRIES, kinderen en kleinkind,

De Heer en Mevrouw Louis HUYSMANS-VAN OYSTAEYEN en kinderen,

zijn broeders, zusters, schoonbroeders en schoonzusters,

De ooms, tantes, neven en nichten,

De Families VAN OYSTAEYEN, NEYENS, SCHROVEN en GEBOES.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige Eucharistieviering bij te wonen
welke zal plaatshebben op donderdag 15 februari 1973 te 10 uur in de
parochiale kerk van Sint-Jan te Vremde.

Vereniging in voornoemde kerk.

Tijdens de H. Mis is er gelegenheid tot communiceren en omhaling voor
de zielemissen.

De teraardebestelling zal geschieden op het kerkhof te Vremde.

HEER GEEF HEM DE EEUWIGE RUST.

2531 Vremde, 12 februari 1973.

Lindelei 9.