

*Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.*

Bedroefd melden wij u het heengaan van

Guy Van Oystaeyen

Lid van Forza Cycling Team

echtgenoot van Imelda Tops

Hij werd geboren te Lier op 19 januari 1953 en is na een moedig gedragen ziekte rustig ingeslapen, thuis te Vremde op 5 augustus 2014.

De afscheidsplechtigheid waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd heeft plaats op **woensdag 13 augustus 2014 om 11.00 uur**, in de kerk van St.-Bavo te Boechout, St.-Bavoplein.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur in de kerk.

Na de crematie volgt de bijzetting van de asurn in het urnenveld op de begraafplaats van Vremde om 15.15 uur. (Wommelgemsesteenweg)

Er is gelegenheid tot groeten in de rouwkamer van Begr. Goossens & Celis te Boechout, Heuvelstraat 59 op dinsdag 12 augustus 2014 van 18.00 tot 18.30 uur.

Rouwadres :

Familie Guy Van Oystaeyen,
p/a Begr. Goossens & Celis,
Lierssteenweg 120 - 2640 Mortsel.

Dit melden u met droefheid :

Imelda Tops,

zijn echtgenote,

Werner en Saartje Van Oystaeyen - Janssens,
Jens, Eline,

Guy en Wendy Leemans - Van Oystaeyen,
Myrthe, Zyncke,

zijn kinderen en kleinkinderen,

Jos (†) en Maria Van Oystaeyen - Van der Keelen,

zijn ouders,

zijn schoonbroers en schoonzussen,
zijn neven en nichten,

De families Van Oystaeyen, Tops, Van der Keelen en Peeters.

*Met dank aan dokter Inge Jacobs, Vital van PHA,
de kinesiste Hilde en het ALS-team van UMC te Utrecht
voor de goede en toegewijde zorgen.*