

Hare ziel was aangenaam aan God, daarom heeft Hij zich gehaast haar uit het midden der ongerechtigheden weg te nemen. *Sap. IV 14*

†

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mevrouw

MARIA VAN PUT

echtgenoot van

Franciscus Evrardus VERLINDEN

*geboren te Boechout, den 10 October 1898
godvruchtig overleden te Lier (Gesticht van 't H. Hart)
den 14 Februari 1933.*

voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden

Zij was eenvoudig, oprecht en werkzaam, zij vreesde God en vluchtte het kwaad. *Job I en II*

Tot U, o Heer, heb ik mijn hart verheven. Mijn God, op U heb ik mijn betrouwen gesteld. Laat niet toe dat ik in beschaming valle. *Ps XXIV 1-2*

De dood van de rechtvaardige is de overgang van den arbeid naar de rust, van het gevaar tot de veiligheid, van het ballingschap tot het vaderland.

H. Bern

Duurbare Echtgenoot, vaarwel, ik verlaat deze aarde, waar alles gelijk de schaduw voorbij vliegt.

Gij hebt nu droefheid, *duurbare Echtgenoot en Familieleden*, maar wederom zal ik u zien en zal uw hart zich verblijden, en niemand zal u de blijdschap ontnemen.

Jezus, Maria, Jozef ! (7 j. en 7 qu.)

Barmhartige Jezus, verleen aan hare ziel de eeuwige rust. (7 j. en 7 qu.)