



Dankbare herinnering aan

Jef VAN ROEY

Echtgenoot van
Juliette DE VOS

Hij werd geboren te Boechout
op 18 juli 1932 en overleed plots
te Antwerpen op 12 november 1998.

De familie dankt U oprecht voor uw
gebed en uw medeleven.

Hij was een voorbeeldig echtgenoot, vader en grootvader en hij bezat een grote werklust. Nederig en zonder veel uitwendig vertoon is zijn leven voorbijgegaan, maar voor allen die hem van nabij mochten kennen, was zijn leven een stichtend voorbeeld. Hij was een mensenvriend en vond voor ieder een woord, een wenk, een lach. Wijs en voorzichtig wist hij te handelen en te helpen waar het moest. De rechtvaardigheid is steeds een van zijn hoogste levensmotieven geweest. Met een blijmoedig hart beleefde deze man goede en kwade dagen. Zijn moed en levenslust staan ons allen helder voor de geest. Zo graag nog had hij willen gelukkig zijn te midden van zijn familie, genieten van het voltooide werk. Gods wegen zijn wonderbaar.