

Wij geloven dat onze dierbare broeder
deelt in de vreugde van de vereze Heer.



VROOM AANDENKEN AAN

de Heer

Jozef VAN SANDT

Geboren te Vremde op 29 maart 1901
en godvruchtig overleden te Mortsel,
St.-Jozefkliniek, op 24 september 1973,
gesterkt door de H.H. Sakramenten van
de zieken.

De oneindige Wijsheid heeft van eeuwig-
heid gedacht u het zware kruis te geven
als een kostbaar geschenk.

Dat kruis heeft Hij, vóór Hij het zond,
met Zijn alwetene ogen gezien, - Hij
heeft het uitgedacht met Zijn goddelijk
verstand, - doordrongen met Zijn godde-
lijke barmhartigheid, - Hij heeft het met
zijn handen gemeten, of het misschien
niet te zwaar zou zijn, - dan heeft Hij

het nog gezegend met zijn H. Naam,
gezalfd met zijn genade, doordrongen met
Zijn troost.

Hij heeft nog eenmaal uw moed geschat,
en zo kwam het van uit den hemel, als
een groet van O.-L.-Heer, als een aal-
moes van de barmhartige liefde Gods.

Nu heeft Hij het weer afgenomen, en als
een engel zo licht vloog uw ziel ten
hemel; Uw kruis maakte u los van de
wereld, we kte heimwee naar den eeuwige
hemel in u op.

In het kruis is heil.

Geloofd zij Jesus Christus.

De families Van Sandt en De Bruyn
danken U voor uw gebeden en blijken
van deelneming.