



Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen de Ziel van Zijn trouwe
dienares

M E V R O U W

Maria Theresia VAN SANDT

Lid van de Bond van Christelijke Gepensioneerden

WEDUWE VAN DE HEER ALPHONSE JOSEPH VAN CAMP

geboren te Vremde, 23 juli 1895 en godvruchtig overleden te Mortsel,
Sint-Jozefkliniek, 16 november 1969

GESTERKT DOOR DE GENADEMIDDELEN VAN ONZE MOEDER DE H. KERK.

Dit melden U met innige droefheid, doch met christelijke onderwerping :

De Heer en Mevrouw René VAN CAMP-CELIS

De Heer Weduwnaar Louis MINJAUW-VAN SANDT, kinderen en kleinkinderen

Meijuffer Philomena VAN SANDT

De Heer Louis VAN SANDT-VAN LOO

De Heer Jozef VAN SANDT

De Heer Weduwnaar Alfons FAES-VAN SANDT, kinderen en kleinkind

De Heer Alfons VAN SANDT-DE LEEUW

De Heer Weduwnaar Leopold VAN SANDT-DE LAET, kinderen en kleinkinderen

De Heer en Mevrouw Theophiel VAN SANDT-VERWERFT en zoon

De neven en nichten

De families VAN SANDT, VAN CAMP, DE BRUYN en JACOBS.

U wordt vriendelijk verzocht de plechtige Eucharistieviering bij te wonen
welke zal plaats hebben op donderdag 20 november 1969 te 10 uur in de
parochiale kerk van Sint-Jan te Vremde.

Tijdens de H. Mis is er gelegenheid tot communiceren en omhaling voor de zielemissen.

Vereniging in de kerk.

De familie verenigt ten huize, Weverstraat 15, Vremde.

De teraardebestelling zal geschieden op het kerkhof te Vremde.

DAT HAAR ZIEL IN VREDE RUSTE.

Vremde, 16 november 1969.