

Heer, onze God, leer ons U te blijven danken, ook wanneer geliefde mensen uit ons midden worden weggenomen ...



Tot vroom aandenken aan
DE HEER

THEO VAN SANDT

echtgenoot van Mevrouw Nia VERWERFT

geboren te Vremde op 11 mei 1909 en godvruchtig overleden te Mortsel op 2 april 1972.



Mijn krachten hebben mij verlaten; Gij, o Heer, mijn God, licht mijner ziel verlaat mij niet, want het wordt avond en de dag van mijn leven is ten einde.

Ik heb de goede strijd gestreden: mijn geloof ben ik getrouw gebleven. De kroon van gerechtigheid is mij behouden. De Heer, de rechtvaardige Rechter zal ze mij schenken.
(Thom. à Kemp. 1 B 23)

De rechtvaardigen sterven niet. Zij ontslapen zachtjes om in de hemel te ontwaken. Het leven van de rechtvaardigen is in de hand van God, geen kwelling kan hen deren. In het oog van de dwazen was het alsof zij stierven maar zij zijn in de eeuwige vrede.
(Offertorium v. Allerheiligen)



De families VAN SANDT en VERWERFT

danken U voor de troostende blikken van deelneming.

Begravenissen F. Swinnen en Zoon, Mechelsesteenweg 82, Mortsel. Telefoon 49.93.62.
Ter Heydelaan 50, Deurne. Telefoon 24.55.50.