



Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

Alice VAN SCHIL

Weduwe van
Eduard Van Nuffel

Zij werd geboren te Boechout op
9 augustus 1908 en overleed aldaar
thuis op 5 november 1992, begeleid
door de gebeden van de H. Kerk.

Haar kinderen en kleinkinderen,

danken U voor uw troostende
blijken van medeleven.
Zij danken in het bijzonder de
verpleegsters van het Wit-Gele
Kruis.

Moemoeke,

Iedereen weet hoe lief je was
Iedereen weet hoe goed je was
Iedereen weet dat je bij ons moeder woonde
en daar de liefde kreeg die je verdiende.
Ze verzorgde je van kop tot teen, ook tante
Annie en nonkel Karel waren steeds voor
jou op de been.

Toen je zieker werd hadden ze hulp nodig,
die kregen ze van het Wit-Gele Kruis.
Een ziekenhuis, neen, dat hadden ze niet
graag, ze hielden je graag dicht bij hen
THUIS.

Toch ben je heengegaan, niet onverwachts
maar toch nog plots. En dat doet pijn, maar
je zal voor ons een mooie herinnering zijn.

Dank U mama, tante Annie, nonkel Karel
voor al de goede zorgen voor ons moemoe
en dank je moemoe omdat je onze moemoe
was.

Hilde.