

†

Dankbare herinnering aan

**Florentine  
VAN de PUTTE**

Weduwe van  
Lambert VERBESSEM

Zij werd geboren te Antwerpen op  
1 januari 1910 en overleed plots te  
Boechout in Huize Stracke op  
5 maart 1995, begeleid door  
de gebeden van de H. Kerk.

---

Haar kinderen en kleinkinderen,  
danken U oprecht voor uw gebed en  
uw medeleven.

Rust nu maar uit.

Je hebt je strijd gestreden.  
Je hebt het meer dan moedig gedaan  
wie kan begrijpen wat je hebt geleden  
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Je leed in stilte,  
wij begrepen het niet steeds.  
Je glimlach en je handdruk  
vertelden ons van je liefde,  
je goedheid en je tederheid.

Wij hielden van je,  
zo deelden we je leed.

Nu ben je thuis.  
Wij wensen je veel rust mama,  
keer voor altijd terug bij papa.