

*De rechterhand des Heren heeft haar kracht getoond :  
de rechterhand des Heren heeft mij verheven; Ik zal  
niet sterven, maar leven en de werken des Heren ver-  
gen. Alleluia.*



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MIJNHEER

## Augustinus Van de Wouwer

*echtgenoot van Mevrouw Maria FRANKEN*

*Lid van de Bond van het H. Hart  
Oudstrijder 1914-18.*

*geboren te Kessel op 16 oktober 1886, en godvruchtig  
overleden te Vremde op 3 mei 1956, voorzien van  
de H.H. Sacramenten der sterfenden, en de Pauselijke  
Zegen „In Articulo Mortis“.*

Weldra is 't ons Heer Hemelvaart. Mocht ook dit  
heengaan van ons vader een Hemelvaart zijn geweest.  
Mocht hij nu rusten eindelijk na al 't getob in dit aard-  
se dal.

Wees gegroet, helder licht over mijn levensavond,  
Lieve Vrouwe van het cenakel, van het verborgen le-  
ven van de zoete doodslaap. Lieve Vrouwe ook  
van de Hemelvaart.

August was een diep gelovig man en zijn vele levens-  
jaren waren voldeugd.

Hij beminde en vereerde het H. Hart van de Heer en  
zijn geest, die helder bleef tot het laatst, verheugde zich  
in Christus en de heiligen. Herinner U dikwijls hoe god-  
vruchtig hij bad, hoe heilig hij leefde voor God, en hoe  
hij door zijn zachtzinnigheid in goedheid uitmuntte  
tegenover vrouw en kinderen.

Lieve vrouw die mij met zorg en liefde omgeven  
hebt, stel Uw hoop op God en op de zoete Lieve  
Vrouwe, eenmaal zien wij elkaar terug.

Beste kinderen, Uw leven moet een door en door  
godsdienstig leven zijn en blijven, een arbeidzaam le-  
ven van vrede en liefde onder elkander.

Blijf goed voor Moeder en vergeet Uw Vader niet  
in Uw gebeden.

En Gij mijn Eerwaarde dochter, bruid van de Heer,  
gedenk Uw Vader in Uw leven van offer en gebed.

Door het teken van het kruis verlos ons van onze  
vijanden, o Gij, onze God. Alleluia.



De Familie dankt U van  
harte voor uw gebeden en  
troostende blijken van ge-  
negenheid en deelneming.