

Dankbare herinnering aan

Germaine
VAN den BELT

Weduwe van Antoine AUBRY

Zij werd geboren te Antwerpen op 14 november 1911 en overleed in het rusthuis St.-Mathildis te Boechout op 18 juni 1996, begeleid en gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

Haar kinderen en kleinkinderen, danken U voor uw medeleven. Zij danken speciaal de direktie en het personeel van het rusthuis St.-Mathildis voor hun liefdevolle zorgen.

Het mooiste uitvindsel van Gods liefde, in de natuurlijke orde is de moeder. Je moet haar verloren hebben om het helemaal te begrijpen. Zolang zij leeft, zolang je als de doodgewoonste zaak profiteert van haar goedheid en haar liefde, zolang je nog het geluk smaakt van haar bijzijn, overziet je de rijkdom niet van zo'n bezit. Als moeder was zij steeds goedgezind, blijmoedig, optimist. Niemand klopte bij haar tevergeefs aan om hulp. Bij haar was het altijd "de zoete inval". Zo heeft ze er velen gelukkig gemaakt door haar vlugge vingers, haar helpende handen, haar gulle glimlach en vooral door haar warm hart.

Heer wij danken U voor haar lang en vruchtbaar leven.