



Dankbaar en liefdevol aandenken aan

**De heer**

**Jos Van den Eynde**

Echtgenoot van

Mevrouw Monique Van Nuffel

geboren te Mortsel op 22 januari 1943 en  
overleden in het U.Z.A. te Edegem op 14 juli 2007,  
gesterkt door het sacrament van de Ziekenzalving.

---

*Bompa,*

*De zon die blijft nog stralen en de regen valt nog neer.*

*We vertellen jou onze verhalen.*

*Maar jij hoort ze nu niet meer.*

*Weet dat we je niet, ja nooit vergeten.*

*En dat we heel zeker weten, we zien jou wel weer terug  
hemelhoog, achter de regenboog.*

Liesbeth, Sofie, Kim, Lotte