

Met droefheid om haar heengaan maar dankbaar voor haar leven  
onder ons hebben wij afscheid moeten nemen van

## Rosa VAN DEN EYNDE

*Lid van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden  
St.-Jozef Mortsel en St.-Bavo Boechout*

Echtgenote van Felix VAN DEN WIJNGAERT

Zij werd geboren te Koningshooikt op 9 mei 1909 en overleed  
thuis te Boechout omringd door de liefdevolle zorgen  
van haar familie op 7 april 1993, begeleid en  
gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

Rouwen met stil verdriet :

Felix VAN DEN WIJNGAERT,

haar echtgenoot,

Jos en Lea BAEUS - VAN DEN WIJNGAERT,

haar kinderen,

Marc DEDONCKER,  
Frank en Chantal DEDONCKER - STUYCK en Jeffrey,  
Eddy en Linda WELLENS - DEDONCKER en Julie,

haar klein- en achterkleinkinderen,

Haar schoonbroers en schoonzusters,

Haar neven en nichten,

De families VAN DEN EYNDE, VAN DEN WIJNGAERT, THYSSEN en GEENS.

Zij nodigen U uit om samen met hen deel te nemen aan de plechtige uitvaartliturgie die plaats  
heeft op WOENSDAG 14 APRIL 1993, om 10 uur, in de parochiekerk van St.-Jozef te Mortsel,  
Lierssesteenweg 312.

Samenkomst in de kerk.

De teraardebestelling geschiedt op de begraafplaats van Boechout.

Gebedswake op Dinsdag 13 april 1993, om 19.30 uur, in voornoemde kerk.

2530 Boechout, Oude Steenweg 34.