



*Als ik jullie ooit moet verlaten,
verstik me dan niet in tranen,
maar schep een herinnering aan mijn lach,
niet op mijn graf,
maar in jullie eigen levenssfeer,
daar waar ik gelukkig was.*

Bedroefd om haar heengaan,
maar dankbaar voor haar leven onder ons,
hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van

Monique "Mit" Van den Wyngaert

Weduwe van Staf Van Kreunkelven

Zij werd geboren te Boechout op 10 juli 1931
en overleed aldaar plots thuis op 15 april 2009.

De plechtige uitvaartliturgie, rond de asurne,
waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats op **dinsdag 21 april 2009, om 11 uur**,
in de parochiekerk van St.-Bavo te Boechout, St.-Bavoplein.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk vanaf 10.40 uur.

Aansluitend volgt de asverspreiding
op de begraafplaats van Boechout.

Er is gelegenheid tot groeten in de rouwkamer
van Begr. Goossens & Celis te Boechout, Heuvelstraat 59,
na telefonische afspraak (03/449.68.61.)
t.e.m. maandag 20 april 2009, 14 uur.
(niet op zondag)

Rouwadres :
Familie Van Kreunkelven - Van den Wyngaert,
p/a Begr. Goossens & Celis, Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.

Dit melden u :

Dirk en Brigitte Van Kreunkelven - Clarijs,
haar kinderen,

Kristof Van Kreunkelven en Britt De Herdt,
Nick Van Kreunkelven,
Mathias Van Dijck,
Bianca Leirs en Mario Bollaert,
Sofie Leirs en Jimmy Hoskens, Thaly, Nathan,
haar klein- en achterkleinkinderen,

Armand en Netty Van Dijck - Van Kreunkelven,
haar schoonbroer en schoonzus,

De families Van den Wyngaert en Van Kreunkelven.

*Speciale dank aan Huisarts Anciaux, de verpleegsters
Inge en Diana en aan Hadhoum
voor de goede en liefdevolle zorgen.*