



Liefdevol aandenken aan

Mariette Van der Perre

weduwe van

Maurits Van den Berge

Zij werd geboren te Boechout op
29 april 1931 en overleed te Deurne
in AZ Monica op 2 februari 2018.



De familie dankt u voor uw
troostende blijken van medeleven.

Mama

Je was de beste moeder die een kind
zich kon wensen
Je stond altijd voor ons klaar
Je zette jezelf altijd op de tweede plaats

Gezelligheid en samenzijn met de familie
was voor jou het kostbaarste in het leven
bezoek van ons was voor jou een feest

Maar je laatste dagen waren zwaar en lang
Hoe moeilijk was het om te vechten als
de kracht je ontbrak

De strijd om het leven heb je verloren maar
weet dat we je nooit zullen vergeten want
je hebt ons veel geluk en liefde gegeven

We hopen dat je nu de eeuwige rust
hebt gevonden
Slaap zacht