



Dankbare herinnering aan

Lieke VANTENDELOO

Lid K.B.G. - Boechout

Lid van Ziekenzorg - Boechout

Weduwe van Jos SCHOLDIS

Zij werd geboren te Antwerpen op 15 februari 1910 en overleed na een kortstondige ziekte te Lier in het St.-Elisabethziekenhuis op 15 oktober 1997, begeleid en gesterkt door de Ziekenzalving.

Onze moeder is heengegegaan, eenvoudig en stil zoals ze altijd is geweest. Minzaam en vriendelijk voor allen die haar kenden. Heel lang heeft zij bij ons mogen blijven. Haar gedachtenis zullen wij met achting bewaren. Het leven is haar niet ontnomen, maar in een beter veranderd. Lieve moeder, wij vergeten je nooit.

De familie dankt U voor uw gebed en uw medeleven.