



Dankbare herinnering aan

## **Constant VERBEECK**

*Oudstrijder van de Oorlog 1940-1945*

*Duivenmelker op rust*

Hij werd geboren te Boechout op  
27 juli 1913 en overleed te Lier in het  
H. Hartziekenhuis op 8 februari 1998,  
begeleid en gesterkt door het  
H. Sacrament der Zieken.

---

De familie dankt U voor uw gebed en uw  
blijken van medeleven.

De Lispersteenweg zal niet meer dezelfde zijn, nu jij, Stan, er niet meer bent. Al je jaren heb je er doorgebracht, de mobilisatietijden en de oorlogsperiode uitgezonderd. Je hebt er gewoond met je goede ouders, die uit Vremde kwamen. En je bent er gebleven aan de zijde van je broer Emiel en van je schoonzus Yvonne. Je hebt er het landbouwleven geleerd en het zo menig jaar beoefend. Je hield er van de seizoenen en de natuur, en de dieren. Je voorkeur voor de paarden, de lichte Brabander, en de zware Ardennees, stonden er bekend. Met de Brabander trok je naar de vroegmarkt te Antwerpen, telkens een hele tocht.

'Heb je de lijster al gehoord!' Met die uitspraak verwittigde jij ieder jaar je medemensen dat de lente definitief was aangebroken. Je opmerkingsgave was uitstekend, en je humor vrolijkte het leven op. Tot op je ziekbed bleven je realisme en je aanvaarding van wat komen moest overeind. Je was helemaal geen moeilijke zieke. Je had je werk verricht, je werd binnengeroepen door de hoeder van het leven, God, op wie je hart steeds gericht bleef. Hij zal je zeggen: 'Stan, heb je ooit mijn liefde van zo nabij gevoeld', en jij zult hem enigzins ondeugend antwoorden: 'Lieve God, heb jij de lijster al gehoord!' Stan, het ga je goed daarboven, en blijf met ons verbonden. Wij van onze zijde vergeten je niet.