

Dankbare herinnering aan

Mevrouw

**Elisabeth Angelina
VERBEECK**

Weduwe van de Heer
Emiel BATS

° Boechout 28 juni 1916.

† Boechout 22 februari 1998.

Lieve moeder,

We hebben je veel te danken. De zorg om ons gezin, waarop je bijzonder trots was, gaf de belangrijkste zin aan je leven. Zelf vertelde je dikwijls over je gelukkige jeugd in een kroostrijke landbouwers familie. Je hield van het rijke boerenleven in harmonie met de wisselende seizoenen en het zware werk schrikte je allerminst af. Na je huwelijk vond je op een boogscheut van de ouderlijke hoeve een thuis voor je eigen gezin. Hard werken en studeren waren in de jaren '60 en '70 belangrijke waarden in vele christelijke arbeidersgezinnen, zoals het onze.

Vader kon in die "gouden" jaren vele overuren presteren en jij verrichtte alle mogelijke arbeid thuis om ons de kansen op ontplooiing te geven, die jullie zelf niet hadden gekregen. Heel veel dank hiervoor. Bijna onmiddellijk na onze studies werd je getroffen door het veel te vroege verlies van vader. Van nabij hebben we toen meegemaakt hoe je deze zware tegenslag hebt verwerkt. In je geloof, tegelijk zo eenvoudig en onwankelbaar, putte je kracht om met grote moed verder te leven. In de voetsporen van je eigen moeder, ging je sindsdien elke maandag naar de paterskerk aan Hopland te Antwerpen om er de steun van de H. Gerardus Majella te vragen. De laatste twee jaar heeft de fatale ziekte je stilaan afgetakeld. We zijn blij dat we, mede dankzij een goede thuisverpleging en het begrip van onze echtgenoten, ervoor konden zorgen dat je ook je laatste levensdagen in de eigen vertrouwde omgeving kon doorbrengen. Lieve moeder, we kunnen voortaan niet meer gezellig samen zijn, je geen zoen meer geven of iets vragen. Je zult echter op een nieuwe wijze in ons midden voortleven. Mogen wij dankbaar blijven voor alles wat je voor ons betekende en gedaan hebt.

Haar kinderen en kleinkinderen danken U voor uw gebed en uw bliken van medeleven.