



Dankbare herinnering aan het leven in
ons midden van

Jeanne VERBEECK

Erelid van het Parochiaal Zangkoor

Weduwe van Jozef CELIS

Zij werd geboren te Antwerpen op
10 september 1896 en overleed te Lier
in het St. Elisabethziekenhuis op
19 april 1991, begeleid door de
gebeden van de H. Kerk.

Haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen,
danken U

voor uw troostende blikken
van deelneming.

Heel rustig is moeder ingeslapen. Ons
laatste bezoeken en het zegenend gebaar
van de priester deden haar nog even
glimlachen... «het is goed zo!»

Toch had het plotse afscheid van «onze
Mil» - juist een week vroeger - haar heel
pijnlijk getroffen.

Toch mocht zij, bijna als in een sprookje,
lang en gelukkig leven. Moeder was
een echte optimist, bij haar voelde
iedereen zich thuis. «Jeanne Beek» was
in Boechout een naam! Velen vertellen
nu nog met heimwee over de gezellige
uren in «Café José», en over dat ro-
mantisch orgeltje.

Woorden had ze nooit tekort, bij haar
was iedereen welkom. Moeder was ook
heel dankbaar en fier om haar kinderen
en kleinkinderen. Ze bleef het hart van
onze warme familie.

Ook op St. Mathildis beleefde ze nog
vele mooie dagen. Het diepe geheim
van zoveel levenslust, van zoveel een-
voudige goedheid was haar sterk geloof.
Ze voelde zich gedragen door de Heer.
Daarom kon ze bij haar sterven nog
even glimlachen. Want voor haar is het
een «thuiskomen en een weerzien» in de
hemel.

Begraaf. Goossens & Celis n.v. Mortsel
Boechout - Wommelgem - Tel 449.68.61.