

Indien de dood ons scheidt, de Hemel zal
ons wederom verenigen. *H. Basil.*

T

Bid voor de ziel van Zaliger

MIJNHEER

Florentinus Ludovicus VERBERT

echtgenoot van Mevrouw
Emerencia CAMPENAERTS

geboren te Boechout 26 augustus 1903 en
godvruchtig overleden te Mortsels op 13 sep-
tember 1961

*Voorzien van het H. Oliesel in extremis en
de Pauselijke zegen "In Articulo Mortis"*

Hij was een tedere vader en de liefde die hij
zijn kinderen toedroeg, sloot de liefde niet uit
die hij aan God verschuldigd was. *Act. X. II.*

Voor zijn gezin was hij de goedheid en de
zachtmoedigheid zelf: het beeld van de voor-
beeldige echtgenoot, vader en grootvader zullen
zijn geliefden voor altijd in hun hart bewaren.

De dierbare afgestorvene was een man van
diep geloof. Vroom en vredelievend, plichtsge-
trouw en vol liefde tot God. Wijs en voorzich-
tig was hij een steun en raadsman voor velen.
Hij vergat zichzelf om anderen behulpzaam te
zijn. Dat maakte hem bemind door allen die
hem kenden. Omwegen kende hij niet. Hij was
een man die zijn weg ging rechtdoor, zonder
menselijk opzicht.

Die de Heer vreest zal gelukkig zijn in zijn
uiterste en op de dag van zijn overlijden ge-
zegend worden, want de rechtvaardigen zullen
leven in alle eeuwigheid, hun loon is bij de
Heer en de Allerhoogste zorgt voor hen.



De familiën

**VERBERT, CAMPENAERTS en
DE BOUVER**

danken U voor de gewaardeerde
blijken van deelneming.