

*Ik heb lang en gelukkig geleefd
niets gevraagd en veel gekregen
en van alle goede dingen voldaan
stilletjes ter Here gegaan.*

(Stijn Streuvels)

Bedroefd melden wij u het heengaan van

Mariette Verbert

“Tantie”

Zij werd geboren te Boechout op 14 december 1932 en
overleed te Mortsel in het A.Z. Sint-Jozef op 18 april 2010.

Dit melden u :

August en Lisette Van Laer - Verbert,
Marc en Gitte Van Laer - Picard,
Bo, Jorn, Yaro, Caro,

Alex (†) en Francine Votion - Verbert,
Sandra Votion en Guy Deberghes,
Laurent, Charlotte, Justine, Pauline, Julie,
Hugues en Christy Votion - Pirotte,
Lise, Tom,

haar zussen, schoonbroer, neven en nichten,

De families Verbert en Vervoort.

*Speciale dank aan de huisarts, de thuisverpleging, het verzorgend personeel van
R.V.T. Sint-Mathildis te Boechout en de dokters en het verplegend personeel
van het A.Z. Sint-Jozef te Mortsel.*

De afscheidsplichtigheid rond de asurn, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats op **donderdag 22 april 2010 om 12.30 uur**, in de parochiekerk van
Sint-Bavo, Sint-Bavoplein te Boechout.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 12.15 uur in de kerk.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurn in het columbarium op de
begraafplaats van Boechout.

*Er is gelegenheid tot groeten in de rouwkamer van Begrafenissen
Goossens & Celis, Heuvelstraat 59 te Boechout, na telefonische
afspraak op 03/ 449.68.61. t.e.m. woensdag 21 april 2010, 12 uur.*

Rouwadres :
2530 Boechout, Heuvelstraat 78.

