



Dankbaar aandenken aan

Clementine Verbessem

Echtgenote van Flor Van Hoof

Zij werd geboren te Duffel op
23 november 1924 en overleed te
Boechout in het R.V.T. Avondvrede
op 22 februari 2005, begeleid door
de gebeden van de H. Kerk.

Haar echtgenoot,
kinderen en kleinkinderen danken u voor
uw gebed en uw blijken van medeleven.
Dank aan allen die haar en de familie tot
steun waren.

Ons moe is naar de hemel gegaan,
eenvoudig en stil
zoals ze altijd is geweest.
Minzaam en vriendelijk voor
allen die haar kenden.
Lang heeft zij bij ons
mogen blijven.
Haar gedachtenis zullen wij
voor altijd bewaren.
Het leven is haar niet ontnomen
maar in een beter veranderd.
Lieve moeder wij vergeten u nooit.