



Dankbare herinnering aan

Lisa VERBRAECKEN

*Oud-Lid van de Bond van Gepensioneerden
Mortsel St.-Jozef en Boechout*

Lid van Ziekenzorg

Weduwe van
Charel VAN HOOFF

Zij werd geboren te Temse op
12 oktober 1910 en overleed
te Boechout in het Rusthuis
Avondvrede op 11 februari 2002.

Je handen die hebben gewerkt zijn meer
waard dan goud
De blik in je ogen die van ons houdt
De klank van je stem ons zo bekend
O, wat heeft het leven ons met jou verwend

Je was een grootmoeder zoals enkel een
grootmoeder kan zijn
In ons drukke leven was jij een oase in
de woestijn
In ons aller hart blijft je beeltenis behouden
Lieve ma en moeke
Tot in de eeuwigheid zullen wij van jou
houden

De familie dankt u oprecht voor uw gebed
en uw bliken van medeleven. Zij danken
speciaal de directie en al het personeel van
het Rusthuis Avondvrede te Boechout voor
de liefdevolle en toegewijde zorgen.