

*Ik heb lang en gelukkig geleefd,  
niets gevraagd en veel gekregen  
en van alle goede dingen voldaan  
stilletjes ter Here gegaan.  
(Stijn Streuvels)*

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor  
haar leven onder ons, hebben wij afscheid genomen van

## Julia Vercammen

weduwe van Stan Mertens

Zij werd geboren te Boechout op 15 mei 1930 en  
overleed onverwacht aldaar thuis op 20 oktober 2010.

De afscheidsplichtigheid rond de asurne  
waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats  
op **dinsdag 26 oktober 2010 om 11.00 uur**,  
in de parochiekerk van St.-Bavo te Boechout,  
St.-Bavoplein.

Samenkomst in de kerk.

Aansluitend volgt de asverspreiding op de  
begraafplaats van Boechout.

Rouwadres :  
Fam. Mertens - Verheyen,  
Eggerseelstraat 38 - 2530 Boechout.

Dit melden u :

Willy en Anita Mertens - Verheyen,  
Kim Mertens,  
Maria (†) Mertens,  
Marie-Louise Mertens,  
Franky Van Gehuchten en vriendin Inge,  
Ellen, Ben, Jolien,  
Alain en Diana Van Drom - Van Gehuchten,  
Nanou,  
Albert en Jeannine Mertens - Robert,  
Cindy Mertens en Martin Teilgat,  
Melissa, Ryan, Randy, Matthew,  
Sandy Mertens en Francis Thijs,  
Vanessa Mertens en Patrick Huybrechts,  
Kyano,  
Wesley Mertens,  
Gustaaf (†) en Maria Mertens - Caes,  
Ivan en Christine Swerts - Mertens,  
Jurgen, Shirley,  
Stefan Mertens en kinderen,  
Mario Mertens,  
Eric Mertens en vriendin Sarah,  
Gilberte Mertens en Robert De Kimpe,  
Werner en Anja Van Looy - Vermetten,  
Laura, Noa,  
Wim Vermetten en An Der Kinderen,  
*haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,*  
Haar broer, zus, schoonzus, neven en nichten,  
De families Vercammen en Mertens.

*Speciale dank aan de huisarts en de thuisverpleging  
voor de goede en toegewijde zorgen.*