

Na een leven van goedheid en eenvoud
hebben wij omringd door onze liefde
afscheid moeten nemen van

Emiel VERHAEGEN

*Oudstrijder en Krijgsgevangene van de Oorlog 1940-1945
Lid van de Oudstrijdersbond Boechout
Lid van de Kristelijke Bond van gepensioneerden*

Echtgenoot van Martha De Pooter

Hij werd geboren te Boechout op 13 augustus 1908 en overleed
te Mortsel in het Algemeen Ziekenhuis St. Jozef op 29 januari 1992,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Rouwen om zijn heengaan :

Martha DE POOTER,

zijn echtgenote,

Victor en Yvonne VERHAEGEN - DE BIE,
Raymond en Nelly VERHAEGEN - GOEMAN,
Rudy en Emmy VAN DUYSE - VERHAEGEN,

zijn kinderen,

Marcel en Christel SMETS - VERHAEGEN, Stijn en Rien,
Petra VERHAEGEN en verloofde Herman SOMERS,

Peter en Pascale TULKENS - VERHAEGEN en Kelly,
Serge VERHAEGEN,

Inge VAN DUYSE,

zijn klein- en achterkleinkinderen,

Zijn broers, zuster, schoonbroers, schoonzusters neven en nichten.
De families VERHAEGEN, DE POOTER, GOYVAERTS en DE POOTER.

Zij nodigen U uit samen met hen tot deelname
aan de plechtige uitvaartliturgie die plaats heeft
op MAANDAG 3 FEBRUARI 1992 om 10 uur in
de parochiekerk van Sint. Bavo te Boechout.

Samenkomst in de kerk.

De teraardebestelling geschiedt op het
Ereperk van de begraafplaats te Boechout.

2530 Boechout, Lange Kroonstraat 63.