



Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

Emiel VERHAEGEN

*Oudstrijder en Krijgsgevangene van de
Oorlog 1940 - 1945
Lid van de Oudstrijdersbond Boechout
Lid van de Kristelijke Bond
van Gepensioneerden*

Echtgenoot van
Martha DE POOTER

Hij werd geboren te Boechout op
13 augustus 1908 en overleed te
Mortsel in het Algemeen Ziekenhuis
St. Jozef op 29 januari 1992, begeleid
door de gebeden van de H. Kerk.

Zijn echtgenote, kinderen,
klein- en achterkleinkinderen,
danken U voor uw troostende bliken
van deelneming.

Met tranen in de ogen, en met veel heimwee
in ons hart mogen wij over vader vertellen...
het was zo mooi!

En dan plots moeten we even lachen om zijn
vele fratsen, om zijn blij hart. Ja, het was
fijn dicht bij hem te zijn.

Zijn vrouw, zijn kinderen en zeker zijn
kleinkinderen... ze waren zijn hemel op aarde.
Als smid wist hij heel goed... de warmte van
het vuur doet wonderen. Met al zijn warmte,
met al zijn liefde heeft hij van ons gehouden.
Hij had daar geen grote woorden voor... alleen
af en toe een stille attentie. Smeedde hij voor
ons geen kunstige roos, of een kaarsepan,
een warme open-haard, of een vlugge
salamander?

Zovele lieve herinneringen! We koesteren
ze nu met veel liefde en dankbaarheid. Maar
vader keek ook verder dan zijn gezin. Met
hart en ziel heeft hij zich ingezet voor "zijn
turners". Voor hen was er niets te veel. Ook
hier smeedde hij sterke banden van vriend-
schap. Diestbaarheid, goedheid brengt zelfs
water en vuur samen. Hij was toch ook bij
de "pompiers" om mensen in nood te helpen.
Ja dit afscheid doet pijn. Maar temidden onze
tranen mogen wij "dank-u" zeggen. Dank, God,
voor onze lieve vader. Gij toch hebt zijn leven
gesmeed in het vuur van uw liefde.