



Met diepe droefheid om haar heengaan, maar met dankbaarheid voor haar leven onder ons melden wij U het kortstondig overlijden van

Mevrouw

**Florentine VERHAERT**

Weduwe van de Heer Charles BOSIERS

Zij werd geboren te Boechout op 7 oktober 1911 en overleed te Antwerpen in het A. Z. Middelheim op 21 september 1994, begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Rouwen om haar afscheid :

Julien en Ingrid BOSIERS - DE DAUW,

haar kinderen,

Dimitri BOSIERS,

haar kleinzoon,

Mevrouw Willy GEERTS (†) - VERHAERT, kinderen en kleinkinderen,  
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Dhr. en Mvr. Jos VERHAERT - BACKELMANS,  
De kinderen en kleindochter van wijlen Dhr. en Mvr. Karel VERHAERT - VAN DER AA,  
De Heer en Mevrouw Albert BOSIERS - VERCAMMEN, kinderen en kleinkinderen,  
haar zuster, schoonbroer, schoonzuster, neven en nichten,

De neven en nichten,

De families VERHAERT, BOSIERS, PAUWELS en VAN DEN EYNDE.

Zij nodigen U uit om samen met hen deel te nemen aan de plechtige uitvaartliturgie die plaats heeft op WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1994, om 10 uur, in de parochiekerk van Pius X te Wilrijk, Groenenborgerlaan.

Samenkomst in de kerk.

Na de crematie geschiedt de bijzetting van de asurn in het columbarium op de begraafplaats van Boechout.

2610 Antwerpen-Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 168 bus 4.

Rouwbeklag :

2530 Boechout, Oudesteenweg 56.