



Blijvende herinnering aan

Mevrouw

Florentine VERHAERT

Weduwe van de Heer
Charles BOSIERS

Zij werd geboren te Boechout
op 7 oktober 1911 en overleed te
Antwerpen in het A.Z. Middelheim
op 21 september 1994, begeleid
door de gebeden van de H. Kerk.

Julien en Ingrid Bosiers - De Dauw,
Dimitri Bosiers,
danken U oprecht voor uw medeleven.

Zachtjes is ons moeder heengegaan
eenvoudig en stil
zoals ze altijd is geweest.
Minzaam en vriendelijk voor
allen die haar kenden.
Heel lang heeft zij bij ons
mogen blijven.
Haar gedachtenis zullen wij met
achting bewaren.
Het leven is haar niet ontnomen
maar veranderd in een weerzien.

Lieve moeder bomma, Flor,
tante Tine, Florke
wij vergeten U nooit.