

De moeders gaan maar sterven niet,  
ze leven naar ze geven.  
Zolang men moeders'kinderen ziet  
zolang zal moeder leven.

L. Reypens,

Dankbaar gedenken wij

MEVROUW

**Constantia VERHEYEN**

weduwe van de heer

**Frans Van Genechten**

geboren te Vremde op 17 november 1910 en  
onverwacht overleden te Deurne in het  
O.L.Vrouw Middelaarsziekenhuis op  
26 september 1982

Haar kinderen,  
kleinkinderen, achterkleinkinderen  
en familie  
danken U van harte voor uw aanwezigheid en  
voor de troostende woorden van medevoelen.

Begr. H. Van den Bogaert  
Zevenbergenlaan 15, Ranst, Tel. 485 55 60

Afscheid nemen  
is met zachte vingers  
wat voorbij is  
dichtdoen en verpakken  
in goede gedachten der herinnering

Afscheid nemen  
is verwijlen  
bij een leven  
en stilstaan  
op de pieken  
van pijn en vreugd...

Afscheid nemen  
is met dankbare handen  
weemoedig meedragen  
al wat waarde is  
om niet te vergeten...

Afscheid nemen  
is het moeilijkste  
in het leven.  
Men leert het nooit.  
GELOVIGEN nemen nooit afscheid  
van het LEVEN.

Ward Bruyninckx