

Wees ontvangen door God en zijn heiligen.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MIJNHEER

Cornelius Pancratius Verlinden

echtgenoot van Constantia Verstappen

*geboren te Ranst op 15 Januari 1881 en godvruchtig
in de Heer ontslapen te Vremde op 10 October 1955,
voorzien van de laatste H. Sacramenten en de
Pauselijke Zegen.*

Hij hield van 't werk gelijk een man,
van bidden als een Christen ;
waarvan er weinigen wisten,
van „bid en werk“, daar wist hij van.

Zijn handen waren dik van eelt,
zijn voorhoofd diep van rimpel ;
hij leefde vroom en simpel,
en heeft zich nooit of nooit verzeeld.

Hoe menig boom heeft zijne hand
gekort, gescheunt, in Vlaanderland
en nu ligt hij, een roerloos lijk
in beeld, gekleed op 't aarderijk.

Hoe menig stoot, hoe meng slag
en gaf hij niet, bij nacht en dag,
die neerstige, onvermoeide man,
die nu geen hand meer roeren kan.

Hij wist het wel, en wakend zocht
hij God alleen in 't geen hij vrocht ;
Zoo werkend heeft hij lang gestaan,
zoo stervend heeft hij loon ontvaân.

Kinderen, eert uw Moeder en word niet moede het
goede te doen ; leert ook aan uw kinderen de deugd te
beoefenen en God ten loven te allen tijd, dan zal het U
goed gaan en uw kinderen na U.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Heilige Maria, Koningin van hemel en aarde, bid
voor ons.



De Familie dankt U van
harte voor uw gebeden en
troostende blijken van ge-
negenheid en deelneming.

.....
Drukw. en Begraf. Fr. Janssens, Vremde