

†

Tot vroom aandenken aan

de Heer

JOS VERLINDEN

Oudstrijder 1940-1945

**echtgenoot van mevrouw
Georgette WEYNAERTS**

geboren te Lier, op 17 december 1919 en god-
vruchtig overleden te Boechout, op 20 juli 1960

GESTERKT DOOR DE GENADEMIDDELEN
VAN DE H. KERK.

"Ik word wel honderd jaar" !

Zo optimistisch kon vader schertsen over het
leven. Gezondheid te koop ! Sportief... zijn
"veloke", de wielrennerij... het leven was heer-
lijk !

En ook anderen gaf hij een stuk van dit opti-
misme, van die levensvreugde mee. Zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen ! Voor ieder van ons
wilde hij het fijn en goed maken. Vader hield
van ons. Zo dikwijls mochten we dat ondervin-
den.

Zijn thuis was voor hem de hemel op aarde.
Maar ook sterke bomen worden geveld ! Veei
te vroeg. Toch werd vader nooit opstandig.
Vanuit een diep geloof heeft hij al zijn pijn
gedragen. Ook op zijn sterfbed had hij nog
een glimlach, gewoon als dank voor zoveel
tedere verzorging.

Leven, eeuwig leven... daartoe heeft de Heer
hem geroepen. Honderd jaar ? God telt niet
met jaren. Alleen zijn liefde is belangrijk.
Onvergeetbaar draagt Hij vader in Zijn vreugde,
voor altijd !

Dank u, vader, voor uw optimisme, voor uw
rustige liefde. Als jij er was, was alles goed,
was alles fijn.

Wij vergeten u niet.

Mevrouw Jos VERLINDEN,
geboren Jeanne WEYNAERTS,

De kinderen en kleinkinderen,

De Families VERLINDEN en WEYNAERTS

danken U voor uw troostende bliken
van deelneming.